

**EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK
MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!
İSYANIMIZI
BÜYÜTÜYÖRÜZ!**



**25
KASIM**

**...KADINA.
YÖNELİK
ŞİDDETE
KARŞI
MÜCADELE
VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA
GÜNÜ**

KESK KADIN DERGİSİ 25 Kasım 2021 Özel Eki - www.kesk.org.tr - kesk@kesk.org.tr

"Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşamı kim neden istemez ki" sorusunu öylece soruyor ve yönümüzü kendimize, birbirimize çeviriyoruz..."

BİZ KADINLAR;

**ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, ADALET, DEMOKRASİ, BARIŞ,
LAİKLİK İSTİYORUZ! İSYANIMIZI ÖRGÜTLÜYÖRÜZ!**



25 KASIM'DA ALANLARDA BULUŞUYÖRÜZ!

Merhaba Sevgili Kadınlar,

Gelin, erkek egemen sistemi arkasına alanların, biz kadınlara dayattığı yaşama hep birlikte tekrar bakalım.

- * Evde, sokakta, işyerinde sistematik erkek şiddetinin türlü biçimlerine maruz bırakıyoruz, öyle ki, her gün en az üç kadın bir erkek tarafından sırf kadın olduğu için katlediliyor.
- * Yargı, failleri kolluyor, hatta cezasız bırakarak neredeyse ödüllendiriyor.
- * Erkek yargı erkekleri cezalandırmazken öz savunma yapan kadınlara en ağır cezaları uygun görüyor.
- * Savaş, pandemi ve ekonomik kriz koşulları yoksulluğumuzu ve yaşadığımız şiddeti artırıyor.
- * İşyerinde en çok bizler ayrımcılığa ve mobinge uğruyoruz.
- * Ev içi ve bakım emeğimiz katlanarak artıyor.
- * Emeğimiz ikincilleştiriliyor, değersizleştiriliyor, KHK'lerle/geçici maddelerle güvencesizleştiriliyor
- * Gözaltı ve tutuklamalar ile örgütlenme özgürlüğümüz engelleniyor.
- * Yerimizden yurdumuzdan ediliyor mültecileştiriliyoruz, gittiğimiz ülkelerde ucuz işgücü ile emeğimiz sömürülürken, değersizleştiriliyor ayrımcılığa uğruyoruz.
- * Barış içinde yaşama talebimiz militarist söylem ve dille , tezkerelerle görmezden geliniyor.

Sayfalar dolusu uzayıp gidecek kadar çoğaltabileceğimiz bu maddeleri yazmaktaki amacımız iç karartmak değil elbette ki. Tam aksine, bu maddelerde yazdıklarımız ve sığdıramadıklarımıza mahkum olmadığımızı birbirimize bir kez daha hatırlatmak.

Biliyoruz ki, erkek egemen sistem insanlık tarihinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Hep böyle gelmediği gibi hep böyle de gitmeyecek. Bugün tüm dünyada güçlenerek kesintisiz süren örgütlü kadın mücadelesi, ataerkin temellerini güçlü biçimde sarsıyor. Kadın varlığına, kazanılmış kadın kazanımlarına saldırıların artması, bu sarsıntının yarattığı korku ve telaştan kaynaklanıyor. Yalnızca son birkaç ayda;

- * Kadını, çocuğu, LGBTİ+ları erkek şiddetinden koruyan en önemli kazanımlarımızdan birisi olan İstanbul Sözleşmesinden bir gece yarısı kararnamesi ile çıkıldı. Bir yandan da İstanbul Sözleşmesine sahip çıkan kadınlar tehdit ediliyor, cezalandırılıyor.
- * Dördüncü yargı paketi ile çocuk istismarı dahil bazı katalog suçlarda tutuklama gerçekleşebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin "somut delillere" dayanması koşulu yasallaştırıldı.
- * 5. Yargı Paketi ile kadınların ve çocukların hayatlarını tehdit eden kişisel görüşme hakkının düzenlenmesine ilişkin maddeler getirerek sorun çözmek yerine sorunların daha da artmasına zemin sunuyor.

Yeni yasama yılında yoksulluk nafakasının süreye bağlanmasından, 6284 şiddet yasasının budanmasına kadar kazanımları ortadan kaldırmaya dönük yasal düzenlemeler bizleri bekliyor. Bizler, ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesinin imzalanması başta olmak üzere, önleyici koruyucu önlemlerin daha çok artırılmasını isterken, bu adımlar saldırıların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Hal böyle iken, "eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşamı kim neden istemez ki" sorusunu öylece soruyor ve yönümüzü kendimize, birbirimize çeviriyoruz...

25 KASIM'DA ALANLARDA BULUŞUYORUZ!